

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de *Terugknop*. 

U vindt de *terugknop* bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.



Heemkundekring Boxtel



Nieuwsbrief - augustus 2012

Excursiereis naar Zeeuws-Vlaanderen

In deze nieuwsbrief nodigen we u uit voor deelname aan de jaarlijkse bus-excursiereis op zaterdag 8 september. Het reisdoel is een op België georiënteerd stukje Nederland, namelijk Zeeuws Vlaanderen.

PROGRAMMA:

- 8.00 uur** Vertrek met de bus uit Boxtel vanaf het parkeerterrein Hoogheem aan de Hendrik Verheeslaan/Beneluxlaan
- 10.15 uur** Aankomst in Hulst met Koffie en Zeeuwse koek
- 11.00 uur** Rondleiding in Hulst onder leiding van gids
- 13.00 uur** Lunchtijd
- 14.00 uur** Busrit door de Hertogin Hedwigepolder
Bezoek Verdronken Land van Saeftinghe
Bezoek Doel
Bezoek Fort Liefkeshoek
- 17.30 uur** Bus terugreis
- 18.45 uur** Diner Restaurant Kruidenlucht in Casteren
Rond 10 uur terug in Boxtel



Aanmelden en kosten

De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen voor onze leden € 59.00.

- Alleenstaande leden kunnen een vriend(in) of kennis meevragen.
- In deze prijs is begrepen: vervoer per luxe touringcar, koffie, entreprijzen, gidsen, diner.
- Dieetwensen graag bij aanmelding aan ons doorgeven.
- De reis kan alleen doorgaan bij een minimale deelname van 30 personen.
- Aanmelden bij secretaris@heemkundeboxtel.nl ☎ 684586 of jw.schuller@alice.nl ☎ 672939
- We verzorgen een reisverzekering, hiervoor heeft de verzekeraar uw geboortedatum nodig. Graag doorgeven bij uw aanmelding. Geeft u svp door indien u al een doorlopende reisverzekering heeft.
- Betaling door overmaking van het bedrag van € 59.00 per persoon op rekeningnummer 12 87 12 880 tnv Penningmeester Heemkunde Boxtel. U bent definitief ingeschreven als deelnemer na ontvangst van het bedrag.



Zeeuw-Vlaanderen biedt als grensgebied het beste van twee werelden, een mooie mix van cultuur, natuur en recreatie. Een bezoek aan de zee en het strand, beiden ruim aanwezig in Zeeuws-Vlaanderen, laten we voor vandaag links liggen. Als heemkundekring zoeken we (vanzelfsprekend) de cultuurhistorische kant van dit deel van Zeeland op. En omdat we niet alle mooie Zeeuwse stadjes in één dag kunnen doen, is de keuze gevallen op Hulst.

Nieuwsbrief - augustus 2012



We starten in Hulst, een van de best bewaarde vestingstadjes van Nederland. We drinken koffie aan de gerestaureerde haven "De Nieuwe Bierkaai". De gids neemt ons mee over de historische stadswallen en toont ons de mooie kern van Hulst. We bezoeken onder meer de hooggotische Willibrordusbasiliek (mooiste kerk van Nederland), en het refugium van de abdij Ter Duinen, waarin nu het museum gevestigd is. Een beroemde inwoner van

Hulst is Reynaert de Vos, die volgens het middeleeuwse verhaal aan de galg ontsnapt dankzij zijn gladde praatjes. En proef bij de lunch één van de in Hulst gebrouwen biertjes! [http://nl.wikipedia.org/wiki/Hulst_\(stad\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Hulst_(stad))



Pas in 1814 werd Zeeuws-Vlaanderen bij Zeeland gevoegd en de Belgische invloed is nog voelbaar. De historie is overal aanwezig in de Staats-Spaanse linies, de restanten van forten, schansen en versterkingen die herinneren aan het strijdgewoel uit de Tachtigjarige Oorlog. Maar ook de huidige strijd tegen het teruggeven aan het water van de **Hertogin Hedwigepolder**. De polder zal onder water gezet worden als natuurcompensatie voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Vanaf Hulst rijden we door deze polder, die nu nog landbouwgebied is. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogin_Hedwigepolder Daarna gaan we naar het **Verdronken Land van Saeftinghe**, sinds de Allerheiligenvloed van 1570 een groot brakwatergebied. In het bezoekerscentrum in Emmadorp maken we kennis met dit indrukwekkende kreeklandschap, waarin de eeuwenlange strijd tegen het water zichtbaar is.

<http://www.hetzeeuwselandschap.nl/generator.php?id=32>



We vervolgen de reis naar het Belgische spookdorp **Doel**, gelegen bij de kerncentrale aan de Antwerpse havens. Het dorp moet plaatsmaken voor de uitbreiding van een havendok. Kunstenaars hebben het dorp overgenomen. De molen en de kerk zijn nog in bedrijf, het dorp is leeg. Laat de bijzondere sfeer op je inwerken! [http://nl.wikipedia.org/wiki/Doel_\(plaats\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Doel_(plaats))



Het **fort Liefkenshoek** nabij het Belgische dorp Kallo, werd in 1579 gebouwd als militaire vesting op de linkeroever van de Schelde bij Antwerpen, tegenover het fort Lillo. Na de Val van Antwerpen in 1585, behielden de opstandelingen in de Noordelijke Nederlanden de greep op het fort en bij de Vrede van Munster in 1648 erkend als een vesting van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deze beheerste dus de Schelde tot vlak voor de stad Antwerpen, wat nadelig was voor de handelspositie van de Antwerpse haven. De forten Liefkenshoek en Lillo bleven nog tot 1839 in handen van het Koninkrijk der Nederlanden. In de vorige eeuw was Liefkenshoek een hospitaal van de quarantainedienst op de Schelde en depot van de Belgische marine. Later deed het dienst als vakantieoord van het Belgische leger voor beroepsmilitairen en hun families. Daarna werd het fort gesloten tot het in juni 1980 werd aangekocht door de gemeente Beveren.



http://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Liefkenshoek

Onze volgende lezingen zijn op 2 oktober, 6 november en 11 december

Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103 penningmeester@heemkundeboxtel.nl

Rabo 1287.12880 tnv Penningmeester Heemkundigekring, Hendrik Verheeslaan 29, 5283CP Boxtel

Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 3, 5283RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl

Website: www.heemkundeboxtel.nl