

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de *Terugknop*. 

U vindt de *terugknop* bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.



Heemkundekring Boxtel



Nieuwsbrief - oktober 2012

Uitnodiging voor onze volgende lezing op dinsdag 2 oktober 2012 om 20.00 uur in zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel.

Zusters J.M.J. 150 jaar in Boxtel

Op 1 juli 1862, 150 jaar geleden, kwamen de eerste twee zusters van Jezus, Maria en Jozef (JMJ) met de trein hier op het oude station in Boxtel aan. Ze waren gestuurd vanuit Engelen, het toenmalige moederhuis, om de zorg op zich te nemen voor “oude mannen en vrouwen”, en, zoals overal gebeurde in die tijd, om onderwijs te geven aan arme kinderen. Ze hadden, zoals altijd wanneer zusters een “koets” kregen, niet meer bij zich dan een treinkaartje en één klein koffertje met hun toiletgerei, een set kleding en hun gebedenboekje.



Er was nauwelijks sprake van een vooropleiding, het enige wat van belang was dat de zusters “vrede” bij zich hadden en de opdracht: “Maak contact met de mensen, ook met hen die aan de rand staan.”

Het begin was klein en onooglijk, nog niet het trotse Duinendaal, dat kwam veel later. Maar uit dit kleine begin ontwikkelde zich in Boxtel en Gemonde een netwerk van liefdewerken: diverse vormen van onderwijs, zorg voor zieken, ouderen en weeskinderen en maatschappelijk werk. Honderden zusters hebben op Duinendaal geleefd, gebeden en vooral gewerkt: gezorgd voor anderen, niet omdat het moest of om de hemel te verdienen, maar omdat ze het niet laten konden goed te doen, te zorgen en te helpen.



Nieuwsbrief - oktober 2012



Na 150 jaar wonen er nog steeds zusters JMJ in Boxtel. Dinsdag 2 oktober zullen enkele spreeksters, waaronder zusters JMJ, hun verhaal vertellen. Niet alleen over hun werken in Boxtel en elders in Nederland en over de grenzen heen maar ook over het "gewone" dagelijkse leven van een zuster in de jaren 1950 tot nu.

Tentoonstelling

In juni hebben de zusters herdacht dat ze 150 jaar in Boxtel waren. Daarbij was ook een tijdsbalk en tentoonstelling. Tijdens het herfstfestijn op 6 en 7 oktober is de tijdsbalk opnieuw te bekijken in de etalage van het winkelpand op de hoek Markt / Rozemarijnstraat.



Bestuur en algemene ledenvergadering: twee bestuursleden verlaten het bestuur. Martien Dijstelbloem, die buiten Boxtel gaat wonen, en Frans van Susante, na 30 jaar penningmeester geweest te zijn.

Na onze oproep hebben zich twee kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie, Nelly van den Brandt-Boselie en Leo van de Langenberg. We nodigen u uit voor een algemene ledenvergadering op 2 oktober. Tijdens deze lezing / ledenvergadering worden twee nieuwe bestuursleden door de aanwezige leden benoemd. Tegenkandidaten kunnen tot 25 september aan de secretaris doorgegeven worden.

MEDEDELINGEN

Lezingen in 2012: De lezingen zijn op dinsdag 6 november (Pierre Janssen) en 11 december.

Overleden: ons lid Els Pardoel is afgelopen zomer overleden.

Boek Boxtelse kunstschilder Pierre Janssen (1865-1952)

Gedurende de afgelopen drie jaar werd door een werkgroep van de Boxtelse Heemkundekring gespeurd naar schilderijen van de Boxtelse kunstschilder Pierre Janssen. Het is de werkgroep gelukt meer dan 400 schilderijen op te sporen. Foto's van al deze schilderijen zijn samengebracht in een prachtig boekwerk van 136 pagina's in full color, gebonden en voorzien van een hard cover. Meer dan 40 van deze schilderijen worden door een 'Heemkundefil' beschouwd en beschreven. Ook de roots van de schilder zijn uitgezocht, waaruit blijkt, dat iemand die voor een dubbeltje geboren wordt, wel degelijk een kwartje kan worden.

Het boek '**Pierre Janssen, een halve eeuw Boxtel**' door Christ van Eekelen en Rini van Oirschot, is te koop voor €23,95 bij boekhandel Elckerlijc in Boxtel en bij de Heemkundekring Boxtel. Het is tot 1 november 2012 voor de speciale voorintekenprijs van €19,95 te bestellen.

Hoe kunt u in het bezit komen van het boek '**Pierre Janssen, een halve eeuw Boxtel**'?

Maak €19,95 per exemplaar over op rekeningnummer 12.87.12.880 t.n.v. Heemkundekring Boxtel o.v.v.: Pierre Janssen en uw naam en adres. Het boek is vanaf 10 november tot 1 december 2012 af te halen in KunstCentrum Boxtel, tijdens de openingstelling (zie bij tentoonstelling) van de overzichtstentoonstelling van werken van Pierre Janssen. Wilt u het boek thuisgestuurd krijgen, maak dan €3,60 per exemplaar extra over voor verzendkosten. Kijk op onze website voor enkele voorbeeldpagina's uit het boek www.heemkundeboxtel.nl/janssen

Tentoonstelling Boxtelse kunstschilder Pierre Janssen (1865-1952)

De Boxtelse Heemkundekring exposeert in samenwerking met KunstCentrum Boxtel

een vijftigtal werken van de Boxtelse Kunstschilder Pierre Janssen. Tussen 1898 en 1952 schilderde Pierre Janssen veel, voor die tijd, markante Boxtelse personen als Drika Tin, Mijntje van der Sande, Moetje uit de Ketting en Jan de Pieper. Maar ook de fabrikant Frans van Oerle en pastoor Van Gennip. Het kanunnikenhuisje, het Hofje aan de Markt en de St. Petruskerk werden veelvuldig op het schilderslinnen vastgelegd. Een kleine greep uit het oeuvre van deze schilder, waarvan meer dan 400 schilderijen in heel Nederland en ver daar buiten werden opgespoord. Een 50-tal schilderijen, tekeningen en aquarellen is te zien op deze bijzondere expositie in het 60e sterfjaar van deze Boxtelse schilder.



De expositie wordt gehouden van 10 november tot 1 december 2012 in KunstCentrum Boxtel, Clarissenstraat 6, bij de Boxtelse Markt www.kunstcentrumboxtel.nl. De expositie is geopend op woensdag 10-15 uur, donderdag 10-17 uur, vrijdag 9-17 uur, zaterdag 10-17 uur. Op zaterdag 10 november geopend van 14-17 uur.

Nieuwsbrief - oktober 2012

Boek over Airborne militairen in de Kampina in 1944.

Vanaf 17 september 1944 kwamen er veel geallieerde transport en zweefvliegtuigen over de Meierij met aan boord geallieerde luchtlandingstroepen. Een groot aantal vliegtuigen werd door het Duitse luchtafweer gedwongen om eerder te landen en kwam in Brabant in Duits gebied naar beneden. Veelal wisten de geallieerde militairen uit deze toestellen uit handen van de Duitsers te blijven, in veel gevallen geholpen door de lokale ondergrondse of verzetsgroep.

Airborne-militairen en vliegtuigbemanningen die per zweefvliegtuig of parachute neerkwamen in een groot gebied (Drunen tot Oirschot) verzamelden zich in de loop van de daarop volgende weken in de Kampina tussen Oisterwijk en Boxtel. Kort na de bevrijding van Boxtel op 24 oktober 1944 konden zij terug naar hun basis in Engeland en Amerika.

Het verhaal en de omzwervingen van 98 airborne-militairen is in detail beschreven door Peter van der Linden. Het is een spannend, maar niet gewelddadig, boek geworden van 240 pagina's. Het verschijnt 21 oktober 2012 en kost €19,95. Voor leden van de heemkundekring Boxtel €18,00.

A few months later the English version of this book will become available via this website.

Reserveren kan door uw naam, adres en taalversie te mailen aan

heemwinkel@heemkundeboxtel.nl

KAMPINA AIRBORNE

Kampina Airborne vertelt het waargebeurde verhaal van de meer dan tachtig geallieerde airborne-militairen die tijdens operatie Market-Garden met hun zweefvliegtuigen voortijdig en ver verwijderd van hun landingsgebieden neerkwamen op Noord-Brabants grondgebied.

Deze airborne-militairen waren onder andere afkomstig van de Britse 1ste Airborne Divisie en de Amerikaanse 101ste en 82ste Airborne Divisie.

In dit boek staat beschreven hoe deze airborne-militairen na hun landing in bezet gebied door het lokale verzet werden geholpen, wie deze verzetsmensen waren en waar deze airborne-militairen werden ondergebracht.

Bij dit verhaal hoort ook het relaas van een aantal luchtmacht militairen en piloten van het Amerikaanse IX Troop Carrier Command en het Britse Glider Pilot Regiment.

Voorts worden al hun namen, omzwervingen en gebeurtenissen verteld, die zij in de weken tussen 17 september en 26 oktober 1944 meemaakten in een gebied ten zuiden van de Noord-Brabantse hoofdstad 's-Hertogenbosch.

ISBN 978-90-813764-4-0

KAMPINA AIRBORNE
gevluchte en ondergedoken geallieerde
airborne-militairen in natuurgebied de Kampina

KAMPINA AIRBORNE
gevluchte en ondergedoken geallieerde airborne-militairen
in natuurgebied de Kampina

Peter van der Linden

Tentoonstelling Airborne in de Kampina

Vanaf 21 oktober 2012 tot 30 maart 2013 zal er in het Museum de Groene Poort aan de Bosscheweg 80 in Boxtel een tentoonstelling te zien zijn met voorwerpen die in het boek beschreven worden.

Nieuwsbrief - oktober 2012

Excursie Zeeuws-Vlaanderen: op de zonovergoten zaterdag 8 september hebben we met een volle bus een mooie excursie gemaakt naar Hulst, Saeftinghe, Doel en Fort Liefkenshoek. Er staan al foto's op onze website www.heemkundeboxtel.nl > Fotoseries / Presentaties. Wie nog foto's heeft om te delen op onze website stuurt ze naar webmaster@heemkundeboxtel.nl

Basiliek: In de basiliek van Hulst zagen op het altaar het conopeum (rood/gele paraplu) en het tintinnabulum (klokje) en binnenkort heeft ook Boxtel deze twee attributen. Op zondag 7 oktober wordt de Sint-Petruskerk door de bisschop verheven tot basiliek en worden deze eretekenen bij het altaar geplaatst. Over de historie van de St Petruskerk zijn diverse boeken geschreven. In twee delen beschreef Piet Dorenbosch rond 1983 over wat er toen over de kerk bekend was. In 2011 verscheen een boek van de heemkundekring over de geschiedenis van de kerkheuvel. In 1993 maakte bouwhistoricus Dick Zweers een dik rapport over de vele verbouwingen en uitbreidingen. Een klein Romaans kerkje werd in elf stappen uitgebouwd tot de huidige basiliek. Leerlingen van de SintLucasschool hebben onlangs een flitsende computeranimatie in 3D gemaakt waarin die groei van het gebouw prachtig te zien is. Vanaf 2 oktober is het filmpje en info over de kerk ook te bekijken op www.heemkundeboxtel.nl



Tentoonstelling basiliek: De basiliek is tijdens het herfstfestijn op 7 oktober voor het publiek open van 13-16 uur. Er is een tentoonstelling over de geschiedenis van de kerk en Duinendaal, de computeranimatie van SinLucas en de boeken zullen op zondag 7 oktober te zien zijn in de basiliek.



Foto-expositie Oude Kerkstraat:

In de Oude Kerkstraat hebben bewoners in samenwerking met de heemkundekring prachtige foto's opgehangen van schilderijen waarop de Petrus basiliek prijkt. De schilderijen zijn allemaal van schilder Pierre Janssen die van 1902 tot 1952 honderden Boxtelse taferelen schilderde. Voor boek en tentoonstelling van Pierre Janssen zie pag. 3 van deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief - oktober 2012

Redoutes: de heemkundekring, en dan vooral Dik Bol, heeft eertijds de redoutes terug gezet op de kaart. Tijdens een monumentendag werden de redoutes in Boxtel zichtbaar gemaakt en waren te bezoeken. Dit heeft geresulteerd in het terugbrengen van een redoute bij Stapelen, uitgevoerd door het Waterschap de Dommel. Op vrijdag 7 september werd de Redoute, in aanwezigheid van



watergraaf Peter Glas en wethouder Peter van de Wiel, met een kanonschot officieel in gebruik genomen. De redoute is vrij toegankelijk, dus maak eens een ommetje tijdens een wandeling.

Kijk voor foto's en een filmpje van het kanonschot van het gezellige samenzijn op onze website

www.heemkundeboxtel.nl > Fotoseries / presentaties.

Het geheugen van Boxtel: De archieven van de gemeente Boxtel zijn ondergebracht bij het BHIC in de Citadel in 's-Hertogenbosch. Daarom organiseert het BHIC op donderdag 11 oktober van 20.00-22.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een gezellige, historisch getinte avond. Gastheer is René Bastiaanse, die op deze avond de quiz 'Petje op Petje af' leidt en het startsein geeft voor het online gaan van veel Boxtelse foto's op www.bhic.nl/boxtel. Regiohistoricus Henk Buijks maakt aan de hand van beelden een wandeling door Boxtel, Lennisheuvel en Liempde. Tevens een oproep om deze avond oude foto's mee te brengen, om deze in te laten scannen, herinneringen op te halen en informatie uit te wisselen. Het BHIC verwacht deze avond veel heemkundigen, kom dus allemaal!

Canon van Brabant: Canons zijn tegenwoordig erg populair. In de Nederlandse canon wordt in 50 vensters de Nederlandse geschiedenis getoond. Veel steden, provincies en streken hebben hier op ingehaakt en een eigen canon uitgebracht. Blikken op Brabant, de canon van Brabant, toont grafheuvels in plaats van hunebedden, en Hertog Jan 1 komt in de plaats van Floris V. Kijk op www.regiocanons.nl voor de hele canon en andere Brabantse canons, zoals Oss en Waalwijk.

Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103

penningmeester@heemkundeboxtel.nl

Contributie 20 euro. Rekeningnummer Rabo 1287.12880

Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 3, 5283RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl

Website: www.heemkundeboxtel.nl

