

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de *Terugknop*. 

U vindt de *terugknop* bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.



Nieuwsbrief

Heemkundekring Boxtel

Heemkundekring Boxtel

Pierre Janssen

Expositie 25 juli – 11 oktober

Straatnaam onthulling 25 juli

150e geboortedag 25 augustus



Excursie België
5 september 2015

juli 2015

Boxtel eert kunstschilder Pierre Janssen met een straatnaam.

Reeds in 2002 stelde pater Hans de Visser de gemeente Boxtel voor om kunstschilder Pierre Janssen met een standbeeld in een naar hem genoemde straat te eren. Janssen werd geboren op 25 augustus 1865 en dat is precies 150 jaar geleden. Dat de straatnaam er nu in 2015 echt komt is mede te danken aan de 'projectgroep Pierre Janssen' van de Heemkundekring Boxtel. Christ van Eekelen, Rini van Oirschot en Joop Schuller speurden de afgelopen 5 jaar meer dan 500 schilderijen op van deze Boxtelse kunstschilder. Dat resulteerde in 2012 in een boek 'Pierre Janssen, een halve eeuw Boxtel' en in een overzichtstentoonstelling waar meer dan 700 bezoekers op af kwamen. Ook na de publicatie van het boek bleven de schilderijen opgespoord, gefotografeerd en beschreven worden. Een kleine honderd werden er aan de verzameling toegevoegd. Het college van B&W van Boxtel besloot eind 2014 om een straat in het nieuwbouwproject Panta Rhei te benoemen naar kunstschilder Pierre Janssen. De straat ligt haaks op de Jan Kruijzenstraat (ook kunstschilder en tijdgenoot) en loopt parallel aan de Molenstraat.

Op 25 juli wordt de straatnaam door een achterachterkleinzoon van de kunstschilder, de 3 jarige Luc Janssen, in aanwezigheid van een aantal genodigden en familieleden onthuld.

Daarna vindt in het Museum Boxtel (MUBO) de opening plaats door cultuurwethouder Maruška Lestrade, van een expositie met 60 werken van kunstschilder Pierre Janssen. Ook een 50-tal schetsen zal te bewonderen zijn. De expositie duurt van 25 juli tot en met 11 oktober 2015 en is geopend op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Toegang €3,50 voor volwassenen en kinderen (12 tot 18 jaar) €2,00.



MUSEUM BOXTEL
MUBO
BOXTEL EERT AN EEREN

PIERRE JANSSEN EVEN TERUG IN BOXTEL

'Kunstschilder van het Brabants schoon'
(Pierre Janssen)

25 JULI TOT EN MET
11 OKTOBER 2015
TOEGANG € 3,50

◆ 20 SEPTEMBER 2015 OM 11.15 UUR
RONDLEIDING DOOR CHRIST VAN EEKELEN
AUTEUR BOEK PIERRE JANSSEN

MUSEUM BOXTEL
WWW.MUBOBOXTEL.NL



Heemkundekring Boxtel

Excursiereis naar België: Diest - Tienen - Wilderen

Uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse bus-excursiereis op zaterdag 5 september 2015.

PROGRAMMA:

- 8.15 uur** Vertrek bus uit Boxtel, parkeerterrein De Ketting, Bosscheweg 74
- 9.45 uur** Aankomst in Diest, en aansluitend koffie/thee en gebak
- 11.00 uur** Diest, stadswandeling olv gidsen
- 12.30 uur** Busrit naar Tienen
- 13.00 uur** Lunchpauze / vrije tijd
- 14.15 uur** Tienen, Suikermuseum
- 15.30 uur** Busrit naar Wilderen
- 16.00 uur** Brouwerij Wilderen, rondleiding olv gids
- 17.00 uur** Tijd voor consumptie
- 17.30 uur** Busrit naar Boxtel
- 19.00 uur** Diner Eetcafé De Ketting
- Rond 21.30 uur** Afsluiting van de avond

Aanmelden en kosten

- * De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen voor onze leden € 65.00.
- * Alleenstaande leden kunnen een vriend(in) of kennis meevragen.
- * In deze prijs is begrepen: vervoer per luxe touringcar, koffie en gebak, entreprijzen, gidsen, diner, enkele consumpties.
- * Aanmelden bij secretaris@heemkundeboxtel.nl 0411-684586, of bij Joop Schuller 0411-672939
- * Dieetwensen graag bij aanmelding aan ons doorgeven.
- * België is buitenland, dus denk aan identiteitskaart/paspoort.
- * Betaling door overmaking van € 65.00 per persoon op rek. NL79RABO0128712880 tnv Penningmeester Heemkunde Boxtel. U bent definitief ingeschreven als deelnemer na overmaking van het bedrag.



Diest, stadhuis



Tienen, OLV kerk



Wilderen, schuur



Excursiereis naar België: Diest – Tienen – Wilderen

Diest

Het Belgische Diest is een klein provinciestedje waar je je meteen thuis voelt. In de Middeleeuwen is Diest ontstaan uit een handeldrijvende nederzetting langs de Demer. De stad bereikte in de 14e en 15e eeuw onder de Heren van Diest haar bloeitijd. Onze Heer Willem van Boxtel huwde, nadat hij in 1288 tot ridder was geslagen op het slagveld, in 1290 met Maria van Diest. Tussen 1499 en 1795 was Diest een Oranjestad toen het werd bestuurd door de Prinsen van Oranje.

We beginnen ons bezoek in Diest met koffie/thee en vlaai op het prachtige begijnhof (Werelderfgoed). Daarna maken we onder leiding van een gids een wandeling van anderhalf uur door het centrum. Diest heeft veel te bieden: een mooie Markt, de Sint Sulpitiuskerk, de Refuge van Averbode, de Refuge van Tongerlo, het Hof van Nassau en de watermolen van de prinsen van Oranje. <http://www.toerismediest.be/index.php> en <https://nl.wikipedia.org/wiki/Diest>



Diest, begijnhof en kerk



Diest, Citadel

Tienen

We verlaten Diest om naar Tienen te gaan. Tintelend Tienen, zoals ze zelf zeggen. Ook Tienen ontwikkelde zich in de late Middeleeuwen tot een bloeiend handelscentrum. In 1635 werd Tienen grotendeels verwoest. We beginnen met vrije tijd om te shoppen of de stad te bekijken, en om te lunchen. Op de Grote Markt staat de OLV-kerk, met het stadhuis ernaast. De voorgevel is in 1838 vernieuwd in neoclassicistische stijl naar ontwerp van Drossaert. Deze bouwde ook het Vredegerecht, waar nu het Suikermuseum gevestigd is. Een massieve kroonlijst rust op zes Korinthische zuilen. In de nissen prijken de borstbeelden van onder meer de schilders Van Dijck en Rubens en keizer Karel V. Op de Wolmarkt staan 17e eeuwse Huizen van Ranst.



Tienen, Stadhuis



Tienen, Wolmarkt

Rondom Tienen liggen uitstekende landbouwgronden, waar vanaf het midden van de 19e eeuw volop suikerbieten geteeld worden. Sinds de aanleg van de spoorlijn in 1838 kreeg Tienen uitstekende vervoersmogelijkheden om vanuit de wijde omgeving de suikerbieten naar Tienen te vervoeren om tot suiker verwerkt te worden. De Tiense suikerraffinaderij bestond in 1988 150 jaar, waarbij het idee ontstond voor een suikermuseum. We brengen een bezoek aan het suikermuseum, dat zich bevindt in in het neoclassicistische gebouw van het voormalige Vrederecht aan de Grote Markt. Via een interactief audiovisueel systeem worden we geïnformeerd over de belangrijkste aspecten van de suikerbienteelt en de verwerking tot suikerproducten. Verder verkoopt de Streekshop bij het MuseumCafé een keur aan smaakvolle en lekkere streekproducten. We zijn tenslotte in de fruitstreek van het Hageland. Op het pleintje bij het suikermuseum staat het Toreke, de voormalige gevangenis, waar tegenwoordig een museum gevestigd is, waar de Romeinse vondsten van Tienen worden getoond. <https://nl.wikipedia.org/wiki/Tienen> en <http://toerisme.tienen.be/>



Tienen, Toreke



Tienen, Suikermuseum

Wilderen

In Wilderen, gelegen bij Sint Truiden, bezoeken we een hedendaagse brouwerij en distilleerderij, een alcoholstokerij uit 1890, en een oude Haspengouwse vakwerkhoeve. Bij de rondleiding door de brouwerij en alcoholstokerij leren we twee volksambachten kennen: brouwen en distilleren. Na afloop van de rondleiding kunnen we, afhankelijk van het weer, op het landelijke zomerterras of in het proefcafé in de sfeervolle schuur, een bier proberen. Maar een kopje koffie of frisdrank mag natuurlijk ook! In de winkel kunnen de genoten proeverijtjes meteen voor thuis aangeschaft worden.



Wild van Wilderen



Wilderen, brouwerij



Wilderen, panorama



Wilderen, terras

Open MONUMENTENDAG

zaterdag 12 en zondag 13 september

thema: Kunst & Ambacht

Luxe landhuizen, vergeten onderhoudsloodsen, trotse kastelen en intieme boerderijtjes. Op Open Monumentendag zet Nederland massaal de deuren open, in 2015 met speciale aandacht voor het thema Kunst & Ambacht. Het is dé kans om een plek te bezoeken, die anders niet voor publiek toegankelijk is, of om mee te doen aan een bijzondere activiteit of rondleiding. Of het nu die geheime tuin is achter de kloostermuren, die gesloten villa aan het einde van de straat of dat monumentale grachtenpand in de hoofdstad, op Open Monumentendag kunt u geschiedenis tot leven zien komen.

In Boxtel zijn diverse monumenten opengesteld, die normaal niet toegankelijk zijn.

Er zijn unieke Kunstwerken te zien en veel oude ambachten.

De route start op de parkeerplaats vlakbij kasteel Stapelen, gaat naar de Heilig Hart kerk. Daarna naar de Petrus basiliek en terug naar Stapelen. Wandelend is de route 4 km lang.

Onderweg is er van alles te zien.



Molenstraat 22

Woonhuis met rijke historie. Op 12 en 13 september laten Annie en Jan Swinkels de benedenetage van hun huis zien. Annie vertelt over ambachten zoals borduren en andere naaldkunsten. Jan vertelt over restauraties van kleine Franse kerkjes en ander erfgoed.



Oude Kerkstraat 9

Jolanda en Wim Tiellemans laten het fraai gerestoreerde plafond in de gang van hun woonhuis zien. Het plafond van gips is op ambachtelijke wijze hersteld en gekleurd met pasteltinten.



Oude Kerkstraat 20 Sint Petrusbasiliek

De Sint Petrusbasiliek kent een lange historie. Het Heilig Bloedwonder trok eeuwenlang vele bedevaartgangers naar deze kerk. Er wordt een filmpje getoond waarop de vele uitbreidingen van het kerkgebouw in 2 minuten te zien zijn.

Regelmatig zijn er rondleidingen waarin verteld wordt over de gebrandschilderde ramen en de kunst en ambachten van de makers ervan.



Stationsstraat 39 Wassen, strijken, poffers

Museum laat zien hoe vroeger de "Was" en de "Strijk" gedaan werden.

Ook krijgt u een indruk van de functie en het leven van de Brabantse poffer



Burgakker 19

In 1865 liet kasteelheer Mahie twee portierswoningen bouwen aan de rand van zijn Kasteeltuin. De woning aan de Burgakker 19 is toegankelijk op Open Monumentendag. De afgelopen jaren is dit gemeentelijke monument uitgebreid met een eigentijdse aanbouw. Het fraaie uitzicht en het lichtspel zijn bijzonder. Schilderes Margje Snellaars laat een aantal van haar doeken zien in de woning en de aanbouw.



Villa Nimrod

De villa werd in 1927 gebouwd naar ontwerp van architect FPJ Ruts. Van 1935 tot 2006 woonde de drie ongehuwde zusters Smits in de fraaie villa. Daarna is het gebouw weer prachtig geschilderd en opgeknapt. Sinds begin april 2015 is hier het Kunst Centrum Boxtel gevestigd.



Determinatie van bodemvondsten in Oertijdmuseum De Groene Poort

Al uw bodemvondsten worden gratis beoordeeld, gedateerd en uitgelegd door een panel van deskundige archeologen. Alle bodemvondsten van steentijd tot heden zijn welkom. U kunt desgewenst op de determinatie-dag komen zonder de entreeprijs voor het museum te betalen. Tegelijk is er een thema tentoonstelling over Boxtel en Het Groene Woud in de Middeleeuwen te bewonderen. Alleen op zondag van 13.00 tot 16.00 uur wordt er gedetermineerd.



Duinendaal 11 Museum de Canonije

In 1493 kreeg de Boxtelse St Petruskerk een kapittel. De leden van het kapittel waren geen kloosterlingen, maar geestelijken, die leefden volgens een bepaalde Regel (regula canonica). Ze werden daarom in het latijn "canonici" genoemd, in het nederlands werd dat "kanunniken".

Op Duinendaal 11 was een huisje waar een paar van deze kanunniken woonden. Sedert 1993 is in dit woonhuis een kanunniken-museum ingericht.



Voor een overzicht van alle open monumenten zie: <http://www.openmonumentendag.nl/zoek/?srchLocation=boxtelText> van document

Indien onbestelbaar:
Liempdseweg 3, 5283 RB Boxtel

Lezing 6 oktober 2015

Volgende lezing is op dinsdag 6 oktober. Ruud van Nooijen houdt een lezing over de in 1742 aangelegde weg van 's-Hertogenbosch naar Eindhoven. Een uitgebreide uitnodiging volgt in de volgende nieuwsbrief.

Colofon

VOORZITTER:

Dik Bol
Stationsstraat 45
5281 GB Boxtel
telefoon: 0411-616763
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl

PENNINGMEESTER:

Nellie van den Brandt- Boselie
Fellenoord 18
5281 CB Boxtel
E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl
telefoon: 0411-678303
rek.nr.: NL79 RABO 0128712880
t.n.v. Heemkundekring Boxtel

SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE:

Hanneke van der Eerden
Liempdseweg 3
5283 RB Boxtel
telefoon: 0411-684586
website: www.heemkundeboxtel.nl
E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl

REDACTIE:

Hanneke van der Eerden
Christ van Eekelen

REDACTIEADRES:

Liempdseweg 3
5283 RB Boxtel
E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl



Heemkundekring Boxtel



Rabobank

Excursie De Kleuskes Liempde op donderdag 13 augustus 2015

In maart hielden Jan Klerken en André van der Pasch een lezing over de oude sport Beugelen. En meteen werd de afspraak gemaakt om onze leden de gelegenheid te geven om het beugelen zelf te beoefenen op de beugelbaan De Klöskes aan de Oude Dijk 21 in Liempde. Deze beugelbaan is aangelegd in de stal van museumboerderij De Kleuskes, want de kinderen Van der Velden/de Kleuskes beoefenden zelf graag het beugelspel. De nalatenschap van de vijf vrijgezelle kinderen Van der Velden/de Kleuskes is in het museum te bewonderen. Het museum is helemaal ingericht zoals rond 1920 gebruikelijk was in een klein Brabants dorp. Bij het museum ligt een mooie tuin / hof, die ook de sfeer van vroeger ademt.

We zijn welkom op donderdag 13 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur om zelf de ballen eens te laten rollen. André van der Pasch zal ons uitleg geven over de spelregels. Bij de beugelbaan is een gezellige bar, waar u op eigen kosten een drankje kunt nemen. Dezelfde middag zijn we tevens welkom om een kijkje in het museum en de tuin te gaan nemen.

Graag even aanmelden als u donderdag 13 augustus van de partij zult zijn bij 0411-684586 of secretaris@heemkundeboxtel.nl. Deelname, zowel het beugelen als de toegang tot het museum, is voor onze leden gratis. De kosten worden door de heemkundekring voldaan.



De maquette van het Boxtelse station, die in opdracht van de Heemkundekring werd gebouwd door de Eindhovense Modelbouw Vereniging, is in bruikleen verstrekt aan het MUBO. Het schaalmodel blijft nu langere tijd te bewonderen in het Boxtelse museum.