

# Het Straatnamen-abc

## **Frederik Jan Ottostraat**

Tussen Keizerstraat en Van der Aastraat

Frederik III Johan Otto Frans Christiaan Philip van Salm-Kyrburg (13 mei 1745- 23 juli 1794), vorst van Salm-Kyrburg, prins van Horn en Overijse, prins van Ahaus, Bocholt en Gemen, graaf van Solre-le-Château, Heer van Boxtel is vorst van Salm-Kyrburg van 1779 tot 1794. In 1772 komt hij in dienst van de Republiek als kolonel van het infanterieregiment Saxon-Gotha.

Frederik is de oudste zoon van vorst Philip Joseph van Salm-Kyrburg en diens echtgenote, Maria Theresia van Horne. Hij groeit op aan het Franse hof. Via zijn moeder, oudste dochter van vorst Maximiliaan Emanuel van Horn, erft hij alle bezittingen van de familie Horn. In 1779 volgt hij zijn vader op. Frederik treedt in 1781 in het huwelijk met prinses Johanna Franciska van Hohenzollern-Sigmaringen. Ze krijgen vier kinderen, van wie er slechts één volwassen wordt.

Rijk geworden door zijn huwelijk geeft Frederik III opdracht tot de bouw van het Hôtel de Salm in Parijs, die van 1782 en 1787 plaatsvindt. Zijn uitgaven zijn dusdanig groot, dat hij op zoek moet naar inkomsten.

De Rijngraaf van Salm speelt in de patriottentijd een belangrijke rol in de Republiek, waarschijnlijk door bemiddeling van Benjamin Franklin. Van Salm wordt commandant van het regiment Huzaren, dat tijdens de Keteloorlog eind 1784 wordt geformeerd. Van Salm neemt deel aan de onderhandelingen met keizer Jozef II, die met een fors bedrag wordt afgekocht in het jaar daarop. In september 1786 nemen de Staten van Holland hem in dienst, om een cordon tussen Holland en Utrecht aan te leggen, maar een half jaar later komen er voorstellen, dat zijn regiment zal worden afgedankt vanwege bezuinigingen. Vanuit Haarlem komen initiatieven het regiment naar Den Haag te zenden. In Amsterdam komt het tot demonstraties als de burgemeesters dat voorstel verwerpt. Van Salm hoopt de plaats van de Oranjes te kunnen innemen. Om de populaire Van Salm te steunen wordt er enkele dagen later een

fonds opgericht, dat een aanzienlijk bedrag binnenhaalt, zodat Salm kan aan blijven. Vanaf 22 mei 1787 voert Salm het bevel over de verdediging van de stad Utrecht, het democratisch eldorado, dat sinds 1 mei wordt belegerd door het Staatse leger. Op 29 juni geeft Salm te kennen met honderd man richting Schoonhoven te willen trekken, om prinses Wilhelmina van Pruisen gevangen te nemen. Op 9 augustus wordt hij kolonel van een korps Gelderse Jagers, dat een maand later en op initiatief van Court Lambertus van Beyma de Friese plaats Makkum zal bezetten. In eindaugustus/begin september krijgt Utrecht bezoek van Jacques Pierre Brissot, een Franse journalist, die vergezeld is van een Geneefse bankier en republikein en de Markies Ducrest, secretaris van Philippe Égalité. Zij zien een brutale Rijngraaf van Salm met een groep buitenlandse officieren, die zich over de Hollanders vermaken. Het onbegrijpelijke gevoel van veiligheid van de opstandelingen geeft hen een idee over de afloop. Bij de nadering van het Pruisische leger, dat op bevel van Frederik Willem II van Pruisen de Republiek binnenvalt, geeft Van Salm de stad Utrecht zonder slag of stoot op. Van Salm lijkt het belangrijker het geweest Holland, dat wil zeggen Woerden en Amsterdam, beter te kunnen verdedigen. Zijn regiment trekt zich terug op Amsterdam en uiteindelijk op Muiden en Weesp. De "snoeverige leegloper" Van Salm krijgt zware kritiek te verduren. Binnen een week zal Salm de stad Amsterdam ontvluchten, omdat men het vertrouwen in hem heeft verloren.

Von Salm is vanwege zijn banden met het "Ancien Regiem" 23 juli 1794 op de guillotine onthoofd, tezamen met Alexandre de Beauharnais, de minnaar van zijn zuster Amalie Zephyrine van Salm-Kyrburg. Frederik Jan Otto is de laatste Heer van Boxtel

Bron: vrije encyclopedie

Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel