

Het Straatnamen-abc

Robert Schumanlaan

Tussen Hobbendonkseweg en Europalaan

Robert Schuman, advocaat en van 1948 tot 1952 Frans minister van Buitenlandse Zaken, wordt gezien als een van de grondleggers van de Europese eenheid.

Schuman wordt geboren in Luxemburg. Zijn jeugd in de Frans-Duitse grensregio vormt een bron van inspiratie voor hem. Ondanks, of misschien wel dankzij zijn ervaringen in nazi-Duitsland ziet hij in, dat alleen een duurzame verzoening met Duitsland de basis kan vormen voor een verenigd Europa. In 1940 wordt hij gedeporteerd naar Duitsland, maar twee jaar later vlucht hij en sluit hij zich aan bij de Franse verzetsbeweging. Desondanks toont hij geen wrok als hij na de oorlog minister van Buitenlandse Zaken wordt.

Samen met Jean Monnet stelt hij het beroemde Schuman-plan op, dat op 9 mei 1950 wordt gepubliceerd. Deze datum beschouwen we nu als de geboortedag van de Europese Unie.

Schuman stelt voor de productie van kolen en staal, de belangrijkste grondstoffen voor de wapenindustrie, onder een gemeenschappelijk gezag te plaatsen. Het principe hierachter is, dat wie geen controle over de productie van kolen en staal heeft, geen oorlog zou kunnen beginnen.

Schuman stelt de Duitse kanselier Adenauer op de hoogte van het plan; deze ziet onmiddellijk in dat dit een kans is op een vreedzaam Europa en gaat ermee akkoord. Korte tijd later reageren ook de regeringen van Italië, België, Luxemburg en Nederland. In april 1951 ondertekenen de zes landen in Parijs het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. (EGKS) Europa begint dus als een vredesinitiatief.

Schumans inzet gaat echter nog verder. Hij wordt een groot

voorstander van verdere integratie door middel van een Europese defensiegemeenschap en wordt in 1958 de eerste voorzitter van de voorloper van het huidige Europees Parlement. Als hij zijn werkzaamheden neerlegt, verleent het Parlement hem de titel van "Vader van Europa". Vanwege het enorme belang van zijn Schumanverklaring van 9 mei 1950 is deze dag omgedoopt tot "Europadag".

Componistenbuurt

In 1971 wordt deze straat als Robert Schumannlaan gedoopt. Genoemd naar de Duitse componist Robert Schumann. (1810-1856) Met dubbel 'n'.

Eigenlijk niet vreemd als je bedenkt, dat deze straat midden in de componistenbuurt ligt. Maar 1983 verliest deze straat één letter, waardoor deze straat nu gezien wordt in relatie met de Europalaan en de Beneluxlaan.

Bron: Europese commissie

Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel