

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de *Terugknop*.  
U vindt de *terugknop* bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.



Heemkundekring Boxtel

Ons verleden wijst de weg naar de toekomst

# Nieuwsbriet juni 2002

## *Programma 2002*

***Excursie maandag 1 juli naar Kasteel Stapelen.***

***Excursie donderdag 1 augustus naar Kapucijnenklooster.***

***Excursie zaterdag 21 september naar Muiden en Naarden.***

***Lezing dinsdag 24 september.***

***Lezing dinsdag 22 oktober.***

***Lezing dinsdag 26 november.***

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de excursies op 1 juli en 1 augustus. Over de grote excursie op 21 september ontvangt u in augustus het uitgebreide programma, maar u kunt de datum reeds in uw agenda noteren.

De twee extra ingelaste filmavonden op 21 en 28 mei waren een groot succes. Op beide avonden kwamen een 70 belangstellenden, zowel leden als niet-leden, en door het enthousiasme konden veel gebeurtenissen en personen benoemd worden. We zijn bezig om de gegevens allemaal uit te werken en komen daar in het najaarsprogramma op terug. We willen de film aan belangstellenden te koop aan bieden.

*Secretariaat & Administratiecommissie*  
*Hanneke Mentemans-Van der Eerden*  
*Lienoldseweg 3 - 5285 RB Boxtel - tel. 0411-681566*  
*www: <http://www.heemkundekringboxtel.nl>*  
*e-mail: [heemkunde.secretaris@zoig.nl](mailto:heemkunde.secretaris@zoig.nl)*

*penningmeester*  
*Frans van Sassem*  
*Beatrix Vermeulen 29 - 5285 CP Boxtel - tel. 0411-678103*  
*www: 3725762*

## *Excursie naar Kasteel Stapelen op 1 juli*

Op maandagmiddag 1 juli 2002, om half 2, kunt u deelnemen aan een excursie naar Kasteel Stapelen in Boxtel. Door de ligging tussen Dommel en spoorwegen is het kasteel zelfs bij veel Boxtelnaren nauwelijks bekend en is deze excursie een goede gelegenheid om over de geschiedenis van dit kasteel wat meer te weten te komen.



In 1288 krijgt Willem van Boxtel, als dank voor het vechten tegen Gelre om het bezit van Limburg in de Slag bij Woeringen, van de Brabantse hertog Jan I het kasteel Stapelen en de daarbij horende goederen in leen. Door huwelijk en erfenis komt de heerlijkheid Stapelen achtereenvolgens in handen van de families Van Merheim, Van Ranst, Van Horn en Van Salm Kyrbourg. In 1819 wordt het totaal verarmde kasteel bij gerechtelijk vonnis verkocht aan de Heer van Haanwijk, die het in 1834 doorverkoopt aan de wollenstoffenfabrikant Bogaers, waarna in 1857 de familie Mahie de nieuwe eigenaar wordt. Deze familie geeft het kasteel zijn tegenwoordige romantische uiterlijk met kantelen. In 1915 betrekken de paters Assumptionisten het kasteel en bouwen er aan de overkant van het water een Klein Seminarie bij. De taak van de paters ligt voor een groot deel in opleiding en de missie.

We beginnen onze excursie met een bezoek aan het Museum Stapelen. Het museum heeft een collectie van het werk van de Assumptionisten met betrekking tot de klooster- en priesteropleidingen, de Oosterse kerken, bedevaarten en Missiegebieden. U vindt er een schat aan volkenkundige voorwerpen uit de missiegebieden, zoals Afrikaanse wapens, beelden, maskers, hout- en ivoorsnijwerk, voorwerpen uit Papoea Nieuw-Guinea en Irian Jaya, maar ook iconen, liturgische voorwerpen en kerstgroepen. Na het Museum brengen we onder leiding van onze gids Corrie van den Brekel een bezoek aan de opengestelde delen van het kasteel, zoals de 16<sup>e</sup> eeuwse Ridderzaal en de middeleeuwse Bloedkapel, waar mogelijk in 1380 het Heilig Bloedwonder is geschied. Piet Rood heeft de beelden in deze kapel grondig gerestaureerd.

## *Excursie naar Kasteel Stapelen op 1 juli, vervolg*

De rondleiding gaat verder door het park, waar de gids ons ondermeer wijst op de bijzondere bomen en de Mariagrot. Via de Burgakker, een van de oudste Boxtelse straten en van oudst de entree naar het kasteel, geven we u de gelegenheid om gezamenlijk de middag op een terras/horecagelegenheid af te sluiten. Het zal dan ongeveer half 5 zijn.



We verzamelen op maandagmiddag 1 juli om half 2 bij het kasteel, inrit aan de Parallelweg-Zuid. Voor het bezoek aan het Museum Stapelen zal de Heemkundekring voor onze leden de entreekosten betalen. U hoeft zich voor deze middag niet op te geven, maar we rekenen op een gezellig grote opkomst.

## *Excursie naar Kapucijnenklooster op 1 augustus.*

Vorig jaar maakte de KRO/Kruispunt een serie tv-uitzendingen rond bekende Nederlanders die een weekend te gast waren in een klooster. Nelleke van der Krogt van Opsporing verzocht bracht een bezoek aan het Kapucijnenklooster 'Emmaus' te Velp bij Grave.

De Kapucijnen, ofwel Minderbroeders, leven volgens de leefregel van Franciscus van Assisi. Een van onze leden Hans de Visser, bekend van zijn publicaties over Boxtel, is zelf Kapucijn. Hij woont en werkt momenteel in het Kapucijnenklooster in Tilburg, maar was eertijds Gardiaan van het Emmausklooster in Velp. Kapucijn Hans de Visser biedt aan om op 1 augustus voor ongeveer 20 leden van onze kring een rondleiding te verzorgen in dit bijzondere klooster.

U moet zich voor deze excursie opgeven bij de secretaris (e-mail/telefonisch, zie pag. 1), maximaal 20 leden en vol is vol. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar aan het einde van de rondleiding kunt u een bijdrage geven voor het klooster aan de gids. U reist op eigen gelegenheid naar Velp bij Grave, waar de rondleiding om half 3 begint en ongeveer 2 uur zal duren.

## *Excursie naar Kapucijnenklooster op 1 augustus, vervolg.*



Tijdens de roerige tijden van de Tachtigjarige Oorlog vestigden zich de kapucijnen vanuit Frankrijk, via Antwerpen, in de zuidelijke Nederlanden. In 1602 kwam Grave in reformatische handen en werd de katholieke godsdienst verboden, waarna de Kapucijnen in 1645 in het nabijgelegen Velp het klooster 'Emmaus' oprichtten, om van daaruit de katholieken te kunnen bedienen. In 1717 werden de oude gebouwen van Emmaus' gesloopt, om plaats te maken voor het huidige klooster. Na vele roerige jaren, waarin geen nieuwe kloosterlingen aangenomen mochten worden, kende het klooster vanaf 1840 weer een voorspoedige opbloei. Sinds 1978 worden in het klooster te Velp groepen ontvangen die zich bezinnen op de leefregel van Franciscus.



Binnen in het klooster is de sfeer van de voorbije eeuwen voelbaar: eenvoud en toch rijk, de mooie refter, de ontvangstruimte, de statige pandgangen, overal schilderijen, een zeer oud en bijzonder uurwerk, de barokke kerk met prachtig houtsnijwerk. En Hans de Visser weet als bijzondere gids zijn liefde voor dit gebouw op u over te brengen.