



Heemkundekring Boxtel

Ons verleden wijst de weg naar de toekomst

Nieuwsbrief november 2006

Uitnodiging voor onze leden en andere belangstellenden voor onze volgende bijeenkomst op dinsdag 28 oktober 2006 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de H.Hartkerk) te Boxtel. Lezing door Jan Franken over de Brabantse hertogen.

Hertogen en Hertoginnen van Brabant

Dit jaar herdenken we dat 900 jaar geleden, op 13 mei 1106, de graaf van Leuven de hertogstitel verkreeg. Hij en zijn nazaten waren eeuwenlang toonaangevend in het machtige hertogdom Brabant. Sinds lang beseffen we dat de geschiedenis niet gemaakt wordt door de hoge heren maar vooral door het gewone volk, ook in de middeleeuwen. Niet de veldslagen veranderen de tijd, maar dat gebeurt door ontdekkingen, door hongersnood en epidemieën. Toch is het aardig om in het jaar dat Brabant 900 jaar geleden een hertogdom werd, ook naar de graven en hertogen van Brabant te kijken. Zij hadden een goede band opgebouwd met de meest initiatiefrijke onder de gewone mensen.



In onderlinge samenwerking hebben vorsten en steden een onbelangrijk en arm gebied vorm gegeven. Een ontwikkeling die uiteindelijk resulteert in de Gouden Eeuw van Brabant: de 15^{de} eeuw. Daarbij hebben ook enkele hertoginnen een doorslaggevende rol gespeeld. Die rol is in de kronieken en de geschiedenis boekjes meestal onderbelicht. We hebben weinig gegevens, maar deze avond krijgen Machteld, Aleijdis en Johanna toch even de hun toekomstige eer.

De lezing wordt toegelicht met lichtbeelden. Voor de pauze spreken we over het Leuvense Huis en erna over de Brabantse Gouden Eeuw. Spreker Jan Franken was docent aan de lerarenopleiding en geeft cursussen bij de Seniorenacademie Brabant.

Mededelingen

- Het afgelopen jaar is op velerlei manieren, zowel in ons Brabant als in België, aandacht besteed aan Brabant 900. Kijk eens op www.brabant900.nl voor de geschiedenis en het ontstaan van het hertogdom Brabant.



- Nazaten van de familie Jurgens-Van Leeuwen hebben ons twee schilderijen geschonken, omdat ze graag zagen dat deze schilderijen weer terug zouden keren in Boxtel.

Het eerste is een schilderij van Hubertus van Leeuwen, 1853-1917, bierbrouwer van de Halsche Stoombierbrouwerij, raadslid in Boxtel en lid van Provinciale Staten. Het is in 1918 geschilderd door de Boxtelse schilder H. Bogaerts van Peinture Bogaerts. Bogaerts had een procedee ontwikkeld, waarbij hij, via fotografie, een levensecht portret kon schilderen.

Het schilderij had beschadigingen, die door Piet Rood zeer vakkundig gerestaureerd zijn. Verder heeft hij het schilderij een nieuwe vernislaag gegeven en de lijst gerestaureerd. Het geheel ziet er nu weer prima uit en zal tijdens de lezing te zien zijn.

Het andere schilderij is geschilderd door de Boxtelse kunstenaar Pierre Janssen, ook Peter genaamd, 1865-1952. Op de achterzijde staat 'Rivier de Dommel ter plaatse De Klomp'. Dit toponiem is te vinden bij de Tijber bij het voormalige slachthuis. Inclusief lijst is het schilderij 154 x 114 cm.



- **Secretaris & ledenadministratie: Hanneke Meulenaars-van der Eerden**
Liempdseweg 3, 5283 RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl
Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103, penningmeester@heemkundeboxtel.nl
Contributie 20 euro per jaar, te betalen op rekeningnummer 3725764 t.n.v.

**Penningmeester Heemkundekring, Hendrik Verheeslaan 29, 5283 CP Boxtel of contant.
Website: www.heemkundeboxtel.nl**