



Heemkundekring Boxtel
Ons verleden wijst de weg naar de toekomst

Nieuwsbrief oktober 2009

Uitnodiging aan onze leden en belangstellende niet-leden voor onze volgende bijeenkomst op dinsdag 22 oktober 2009 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de H. Hartkerk) te Boxtel. Jan Franken geeft een lezing over Tradities.

Tradities

2009 is het jaar van de tradities, eind vorig jaar geopend door de koningin. In roerige tijden zijn we weer op zoek naar onze eigen identiteit. Wie we zijn, kun je zien aan wat we doen. Wat doen we alsof het vanzelfsprekend is, en waarom doen we dat zo?

Vaste gewoontes maken het leven wat makkelijker. Tradities staan een stapje hoger: ze maken het leven zinvol.

We hebben zoveel (Brabantse) tradities, dat we meedoen zonder het zelf te beseffen. Dat we achterom komen als we koffie komen drinken, even buurten of op bezoek gaan: dat is Brabants. De Brabantse koffietafel was ooit een niet al te droevig dodenmaal. Drie kussen bij een begroeting: het is in Brabant begonnen.

Er zijn zoveel tradities dicht bij huis dat er een cursus van 10 bijeenkomsten nodig is om de belangrijkste te behandelen. Daarom krijgt u van Jan Franken alleen de krenten uit de pap te horen en te zien in zijn powerpointpresentatie over tradities.

Jan Franken is leraar aan de Senioren academie en onder meer bestuurslid van Brabants Heem. Maar we herinneren hem in Boxtel allemaal nog het afgelopen jaar van zijn sublieme optreden als Sinterklaas!



Op 15 oktober wordt de uitslag bekend van de enquête over de meest populaire tradities en welke traditie door Brabant op nummer 1 is gezet.

Mededelingen

- **Volgende lezing** op dinsdag 24 november: Ruud van Nooijen – Kilsdonkse molen.
- Begin september maakten we een mooie busreis naar het prachtige **Gent**. Bekijk de foto's op onze website www.heemkundeboxtel.nl > Boxtelse geschiedenis > Foto's.

- Op **Open Monumentendag** op 13 september kwamen drie experts naar het Oertijdmuseum om archeologische bodemvondsten van bezoekers te determineren. Ruim 30 bezoekers kwamen met uiteenlopende vondsten, zoals munten, scherven, pijpenkoppen, etc. uit verschillende periodes. Iemand kwam met een zeldzame munt uit het stadstaatje Thorn. Burgemeester Van Beers onthulde de gereconstrueerde Romeinse waterput die onlangs bij de Einsteinstraat werd gevonden. De tentoonstelling over Romeinse vondsten uit Boxtel en het Groene Woud is al te bekijken in het Oertijdmuseum, maar zal de komende maanden nog uitgebreid worden. De officiële opening volgt later dit jaar.



- Een week later tijdens de **Waterdag** liet onze heemkunde kring zien hoe de geschiedenis van het gebied bij het Waterschapsgebouw er vroeger uitzag. In 1988 werd een lanspunt uit de Bronstijd gevonden bij het kerkhof, die fraai gerestaureerd is. Een maquette van een boerderij werd op een foto gemonteerd in het huidige straatbeeld van de Steenoven.



De vorm van de redoute uit 1839 werd in het gemaaid gras zichtbaar gemaakt. Honderden



bezoekers van de Waterdag kwamen kijken bij onze stand en iedereen was zeer geboeid.



- **Secretaris & ledenadministratie:** Hanneke Meulenaars-van der Eerden, Liempdseweg 3, 5283 RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl **Penningmeester:** Frans van Susante, 0411-678103, penningmeester@heemkundeboxtel.nl Contributie 20 euro op rekeningnummer 3725764 t.n.v. Penningmeester Heemkundigekring, Hendrik Verheeslaan 29, 5283 CP Boxtel of contant aan de penningmeester. **Website:** www.heemkundeboxtel.nl