

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de *Terugknop*. 

U vindt de *terugknop* bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.

Ruud van Nooijen, versie: 27 december 2012

laatste heer van Boxtel

Frederik III

*Johann Otto Franz Christian Philipp
prins van Salm-Kyrburg, etc.*

**geboren 13 mei 1745
heer van Boxtel 1779 - 1794
overleden 23 juli 1794**



Frederik III
bezat geen goede naam...

*Frederik III Johann Otto Franz Christian
Phlipp, Prins van Salm-Kyrburg, etc.*

- roepnaam: Frederik Otto
- geboren: Brussel, 13-5 1745
- groeit op aan Frans hof. Opleiding te Parijs: Louis Le Grand College; dient in leger
- 1779: volgt zijn vader (Philip Joesph) op
- huwelijk 1781 met Prinses Johanna franciska von Hohenzollern-Sigmaringen (4/1 kinderen)
- 1771: vestigt zich in Parijs
- 1782-1787 bouw Hôtel de Salm, Parijs (schulden!)
- 1784/'87: commandant Legioen Rijngraaf van Salm; commandant Utrecht; 29-7 1787 aanval op paleis Soestdijk
- 1787, 9 juli: bezoekt Boxtel/Liempde eist 800,- gulden bienvenugeld als nieuwe heer.
- 1790: echtgenote overlijdt
- 1793/'94 begint aan vlucht naar Engeland, doch keert terug naar Parijs.
- maart 1794 gevangengenomen opgesloten in (gruwelijke) Karmelietengevangenis
- overleden: Parijs 23 juli 1794 (onthoofd)

Johanna
Franciska
von
Hohenzollern-
Sigmaringen

huwelijk 1781



Frederik III van Salm-
Kyrburg

kinderen

- Frederik Hendrik Otto (1785-1786)
- Frederik Emanuel Otto Lodewijk Philip Konrad (1786)
- Frederik IV Ernst Otto Philip Anton Furnibert (1789-1859)
later Prins van Salm-Kyrburg
- Philippine Friederike Wilhelmine (1783-1786)

- weigerde erfenis (schulden)
- officier bij staf Napoleon

titels laatste heer van Boxtel, behorende tot hoge adel:
Frederik (Frederik III) Johann Otto Frans Christiaan Philip
van Salm-Kyrburg (roepnaam Frederik Otto) 1745-1794



kasteel Stapelen



Frederik III

Frédéric par la grace de dieu prince regnant de Salm-Kyrbourg, wildgraf de d'Hausse, Rhingraf de Stein, landgraf d'entre la Moselle et le Rhin, comte de Renneberg, seigneur regalien de Senetrangle et Wildenbourg, Flonheim, d'Immeringen, Woerstadt, Sien et Mernheim, baron de Leuze, Beeq et Melsbrock, seigneur de Lippeloo, Calonne sur la Lys, Wincq, Farbuts et d'Haibis, prince de Homes et d'Overisque, comte de Baucignies, Bailleul et Hautkerke, Libre baron de Boxtel, baron de Locres et Lesdain, seigneur de St. Martin Gauchin legal Estrilles, Piermont, Rosemont et Lestrein, pair d'Artois, grand veneur hereditaire de l'empire au cercle de Bourgogne, grand d'Espagne de la premier classe, chevalier de l'ordre roial et l'aigle blanc de Pologne et de l'ordre palatin de St. Aubert etc.

Overijse (B.), Waversesteenweg 41



kasteel Isque

- oorspronkelijke bouw: 15e eeuw
- vanaf 1763 bezit van Prins Van Salm-Kyrburg
- thans middelbare school

Frederik III, prins van Salm-Kyrburg bezat geen goede naam



de graaf de Tilly beschreef hem kort na zijn onthoofding:

'Jamais on ne vit une réputation si malheureuse, crible de coup d'epee, on suspectait son courage, ruiné après avoir gaspillé une fortune considérable, son probité était attaquée, ik passait pour peu sur aujeu et il y avait perdu des sommes considérables.'

**Joost Rosendaal kwalificeert hem in zijn boek Bataven!
Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795
als 'een officier met ondoorzichtige loyaliteiten.'**

Graaf de Tilly schreef over prins Frederik III kort na diens onthoofding:

'Jamais on ne vit une réputation si malheureuse, crible de coup d'epee, on suspectait son courage, ruiné après avoir gaspillé une fortune considérable, son probité etait attaquee, ik passait pour peu sur aujeu et il y avait perdu des sommes considérables.'

'Nooit eerder zag men een reputatie zo slecht, doorzeefd door degenstoten, men wantrouwde zijn moed, geruïneerd als hij was na een aanzienlijk fortuin te hebben verkwist, zijn rechtschapenheid stond ter discussie, hij had weinig geluk bij het spel en hij had er aanzienlijke sommen (geld) bij verloren'



Frederik III prins van Salm-Kyrburg



Rijngraaf van Salm



*jager, scherpschutter. fuselier
Legioen van Salm*



*Dirk Thijsman
huzaar legioen van Salm*

Er bestaat nog een kaart, gemaakt in opdracht van Frederik III prins van Salm-Kyrburg die als Rijngraaf Salm de verdediging van de stad Utrecht moest regelen



Willem Bilderdijk 1756-1831:
 oranjegezind, geschied- / taalkundige,
 dichter en advocaat.
 Grondlegger Réveil.
 Leerde Lodewijk-Napoleon Nederlands.

Bilderdijk spotte:

'Die schele Rijngraaf zag er in zijn huzarenuniform recht ijsbaarlijk uit en al de hoop dier partij was op hem gevestigd.'

patriotten →

Frederik III van Salm-Kyrburg aanvoerder Patriotse troepen



Frederik III

Op 29 juli 1787 trokken 300 patriotse soldaten op naar paleis Soestdijk, bezit van stadhouder Willem V.

Soldaat Christoffel Pullman een der verdedigers van het paleis liet het leven en kreeg een standbeeld dat nog steeds nabij het paleis staat.

Rijngraaf van Salm trok, onverrichterzake, zijn legioen in de duisternis terug...



legioen van den Rijngraaf van Salm



Christoffel Pullman



Eerste houten monument voor Christoffel Pullmann geplaatst in 1882 thans in Rijksmuseum Amsterdam

Pullmann sneuvelde zeggende: 'Ich bin ein ehrlicher Kerl...'



paleis Soestdijk

**Grenadier in uniform van Hessen-Darmstadt
2 bronzen platen met tekst
concordia res parvae crescunt**

**Christoffel Pullmann, grenadier van de
lijfcompagnie in het regiment van de
prins van Hessen-Darmstadt,
oud 28 jaren, verkiezende liever het
leven te verliezen dan zijn wapens over
te geven, in den nacht van 27 juli 1787.**

**onthuld door H.K.H. prinses Juliana
27 juli 1937**

**op de zijkant uitgehouwen:
Kon. Ned. Ver. Ons Leger 27-7 1937**

**bronzen standbeeld op natuurstenen
voetstuk**

**kunstenares: Isabella A.L. van Beek
Calkoen (Utrecht 1883 - Utrecht 1945)**



concordia res parvae crescunt
eendracht maakt macht
spreuk Republiek 7 Ver. Nederl.

***bouw Hôtel de Salm te Parijs door Pierre Rousseau 1782-1787
in opdracht van Frederik III prins van Salm-Kyrburg***



tijdens de bouw



thans: Musée National de la Légion d'Honneur



Hôtel de Salm, Paris



bouwkosten: 700.000 livres

- architect: Pierre Rousseau
- bouw: 1782-1787
- residentie prins Frederik III van Salm-Kyrburg: 1787-1794
- genaast Directoire: 1794-1797
- Soirees madame De Staël (schrijfster): 1796 - 1803

- vanaf 13-5 1804 zetel Légion d'Honneur op initiatief 1e consul Napoleon Bonaparte
- verwoest in 1871 tijdens Commune Parijs (brand).
- Herbouw 1871-1878 architect Anastase Mortier met bijdragen legionairs/ondersch. militairen.



Hôtel de Salm Parijs



**architect:
Pierre Rousseau**

**gebouwd:
1782-1787**

Hôtel de Salm



Parijs

Inrichting Hôtel De Salm

klok van Renacle-Nicolas Sotiau, Parijs



door Dominique Daguerre
omstreeks 1787 hoogst-
waarschijnlijk geleverd
voor het Hôtel de Salm



Anne-Louise Germaine Necker
baronne de Staël-Holstein
22-4 1766 - 14-7 1817

Madame De Staël

*Frans-Zwitserse romanschrijfster,
essayiste en
littéraire salongastvrouw*

soirees in Hôtel de Salm 1796 - 1803



Wat hebben:



Thomas Jefferson, VS



Fine Arts Museum of San Francisco



Henry Hope, NL

gemeen met de laatste heer van Boxtel?

Henry Hope 1735 - 1811 Amerikaans staatsburger bankier in Nederland

Kende Thomas Jefferson en Frederik III prins van Salm-Kyrburg



1786: bouw Paviljoen Welgelegen

Henry Hope, Amerikaan 1735 - 1811

- Nederlands bankier: komt naar Amsterdam in 1762
- 1769: koopt landhuis Welgelegen, Haarlemmerhout
- 1786: bouw monumentaal paviljoen (gebouw toont gelijkenis met Hôtel de Salm)
- 1787: Frederik III van Salm-Kyrburg zoekt mogelijk toevlucht tot woning Hope aan Keizersgracht



© Robbiedoes



Jürgen Coert

Paviljoen Welgelegen, Haarlem thans Provinciehuis N.-Holland

AD 1815





Thomas Jefferson 1743 - 1826

Onder andere: Amerikaans staatsman, jurist, filosoof kunstenaar, derde president van Amerika.

Was tevens ambassadeur in Frankrijk.

Jefferson was bewonderaar van het Hôtel de Salm:

Among its many admirers may be numbered Thomas Jefferson, American minister to France at the time of its completion, himself a connoisseur and collector of high reputation. Writing to the Comtesse de Tessé, March 20, 1784, he said:

"While in Paris I was violently smitten with the Hôtel de Salm and used to go to the Tuileries almost daily to look at it. The *loneuse des chaises*, inattentive to my passion, never had the complaisance to place a chair there, so that, sitting on the parapet and twisting my neck round to see the object of my admiration, I generally left it with a *torti-collis*."

(Tekst: The Pennsylvania Museum Bulletin, mei 1929)



Monticello



Calafornia Palace of the Legion of Honor Fine Arts Museums of San Francisco



In 1924 geschonken door Alma de Bretteville-Spreckles aan de stad San Francisco om Californiërs te eren die omkwamen in de Eerste Wereldoorlog. (Alma: echtgenoot suikermagnaat Adolph B. Spreckels)



Ontwerp: kopie op 3/4 schaal
Hôtel de Salm, Parijs

Origineel en kopie...

Calafornia Palace of the Legion of Honor
Fine Arts Museums of San Francisco



San Francisco

Parijs



Hôtel de Salm

*Alexandre François Marie
burggraaf de Beauharnais
1760-1794*





Alexandre François Marie burggraaf de Beauharnais 1760 -1794

- geboren Martinique, 28 mei 1760
- vriend van Frederik III, Prins van Salm-Kyrburg
- nam deel aan Amerikaanse vrijheidsoorlog
- treedt op 13 december 1779 in huwelijk met Marie-Josèphe Rose Tascher de la Pagerie *
- minnares: Amalie Zéphérine van Salm-Kyrburg
- lid, later voorzitter, Nationale Vergadering (tijdens periode revolutie)
- 1792: generaal en commandant Rijleger
- 1792: ingevolge regeringsdecreet alle edelen moeten militaire functies opgeven: ontslag als generaal
- juni 1793: weigert functie minister van oorlog
- maart 1794 opgepakt, overgebracht naar Karmelietengevangenis
- 23 juli 1794 samen met vriend Frederik III op Place du Trône onthoofd (34 jaar oud).

* de latere keizerin Joséphine

Amalie Zéphyrine van Salm-Kyrburg

geb. Parijs 6-3 1760 - overl. Sigmaringen 17-10 1841



Amalie Zéphyrine

- zuster van Prins Frederik III, heer van Boxtel
- was minnares van Alexandre de Beauharnais
- zij kocht in 1797 begraafplaats waar haar minnaar en broer in een massagraf rustten.



Frederik III

- onderhield ondanks alles goede contacten met invloedrijke personen van de Revolutie, waaronder Joséphine de Beauharnais - weduwe van haar minnaar - latere echtgenote van Napoleon Bonaparte



Lodewijk XVI

Lodewijk XVI wordt, als 'burger Louis Capet' op 21 januari 1793 onthoofd

Terreur breekt uit: beul Sanson ziet op 17 juni 1794 kans om in 24 minuten 54 ongelukkigen te onthoofden...

Prins Frederik III van Salm-Kyrburg beseft dat dit lot ook hem kan treffen en besluit samen met zijn zus te vluchten.



Frederik III



Amalie Zéphyrine

plan voor vlucht
naar Engeland



Joséphine de Beauharnais

smeekt hen haar kinderen
Eugène en Hortense mee
te nemen



Als onopvallend 'echt'-paar met twee kinderen beginnen Frederik III, zijn zus Amalie Zéphyrine met de kinderen Eugène en Hortense de Beauharnais aan hun vlucht naar Engeland.

Zodra Alexandre de Beauharnais verneemt dat zijn kinderen zijn vertrokken, ontsteekt hij in woede want vreest zelf in opspraak te komen: hij stuurt hen een koerier achterna.

Het vluchtend gezelschap maakt tussenstop op buitenplaats Saint-Pol van Frederik III in graafschap Artois



Daar treft de koerier hen aan en gelast ze onmiddellijk terug te keren naar Parijs.

Frederik III gehoorzaamt...



Maart 1794 werd prins Frederik III van zijn bed gelicht en overgebracht naar de beruchte Karmelietengevangenis



Daar trof hij zijn reeds eerder gearresteerde vriend Alexandre de Beauharnais aan. Ook diens vrouw zat daar gevangen.



voormalig Karmelietenklooster
70 Rue de Vaugirard, Parijs



Als door een wonder werd Joséphine de Beauharnais gespaard en kwam vrij.



Haar kinderen Eugène en Hortense zwierven enige dagen en nachten door de onveilige stad, maar werden gelukkig opgevangen door Amalie Zéphyrine.

Tussen 13 en 28 juli 1794 stond de guillotine opgesteld op de Place du Trone (renversé). Gemiddeld 55 onthoofdingen per dag.



De met bloed besmeurde karren vol onthoofde lijken en manden met de hoofden hoefden maar 5 minuten te rijden naar het nieuwe massagraf op Picpus op terrein voormalig Augustinessenklooster.



spotprent op Franse Revolutie

Op 23 juli 1794

vielen op de Place du Trone
de hoofden van

Frederik III
prins van Salm Kyrburg

Alexandre
burggraaf de Beauharnais

gevallen onder de guillotine op 23 juli 1794



Prins Frederik III
van Salm-Kyrburg
heer van Boxtel



Alexandre
de Beauharnais



Amalie Zéphyrine
van Salm-Kyrburg

minnaars

ex-echtgenoten



Joséphine
de Beauharnais

huwelijk 9-3 1796



Napoleon Bonaparte

meisjesnaam:
Marie-Josèph-Rose
Tascher de la Pagerie



Maximilien Marie-Isidore
de Robespierre 1758-1794

Op 28 juli 1794 viel het hoofd van De Robespierre onder de guillotine.

Dit betekende het einde van de terreur.

Een iets latere 'behandeling' van het 'proces' tegen
Frederik III van Salm Kyrburg en Alexandre de Beauharnais
had hun levens kunnen redden.

Picpus-begraafplaats, 35 Rue de Picpus



12e Arrondissement, Parijs

In Middeleeuwen werd Frankrijk geteisterd
door een ziekte die irritatie en zwelling van
de huid meebracht: leek op vlooienbeten.

Een monnik was erg succesvol met de
behandeling. Hij stichtte klein klooster:
kreeg de naam Pique puces (vlooienbeten).

Later werd deze naam gegeven aan een
gehucht dat hier ontstond, nu opgelokt
door de stad Parijs.

begraafplaats kent twee delen:

- twee massagraven: 1.306 slachtoffers Revolutie
gevallen tussen 13 en 28 juli 1794
- privé-begraafplaats edelen sinds 1802





- Bij uitbreken Revolutie was Picpus een Augustinessenklooster

- Aanvankelijk: executies op Place de la Revolution. Werd op verzoek wijkbewoners verplaatst naar: Place de la Bastille en vandaar (13 tot 27 juli 1794) naar Place du Trône / Place du Trône Renversé / nu: Place de la Nation

- lijken werden aanvankelijk naar begraafplaats Saint-Marguerite gebracht: klachten omwonenden: masagraven bleven open tot ze vol waren...

- gezocht naar oplossing: massagraf op terrein voormalig Augustinessenklooster Picpus (5 minuten afstand van Place du Trône) Slechte Keuze: kleigrond...



In 1797 koopt Amalie Zéphyrine in het geheim het terrein op Picpus waar haar broer en minnaar in een massagraf rusten.



gedenkteken opgericht door Amalie Zéphyrine

hier rusten 1.306 onthoofden, waaronder 159 edelen

Chapelle Notre-Dame de la paix

CIMETIERE DE PICPUS
VISITE TOUS LES APRES-MIDI
SAUF LUNDI ET JOURS FERIÉS



SAINTÉ AMANTHE FILS
SAINTÉ AMARANTHE FILS
DE BRIEL GABRIEL J. B. 40 A. PRÊTRE.
GRAND MAISON MARIE ET. BURET 27 A. CANTATRICE.
BOUCHARD MARIE NICOLE 18 A. DOMESTIQUE.
FROIDURE N. ANDRÉ MARIE 29 A. ADM. DE POLICE.
SOULÈS ANT. PROSPER 31 A. ADM. DE POLICE.
FARINO J. B. 37 A. PEINTRE EN PORCELAINE.
ANGE CL. P. 47 A. ADM. DE POLICE.
SSET COMTE DE FLEURY M. MAX. HERCULE 23 A.
MESSIDOR AN 2. 19 JU
DU MOULIN P. 84 A. FERMIER G. DE L'ÉVÊCHÉ DE



À LA MÉMOIRE
DES 16 CARMÉLITES DE COMPIÈGNE
MORTES POUR LA FOI LE 17 JUILLET 1794
BEATIFIÉES LE 27 MAI 1906

M. C. LIDOINE, REVERENDS MÈRE THÉRÈSE de St AUGUSTIN, Prieure de Paris
M. A. BRIDEAU, Sœur de St LOUIS de BELFORT
M. B. FREDERICK, Sœur de St JEANNE d'ARC de PARIS
A. B. THOURETT, Sœur de St MARIE de PARIS
C. BILLET, Sœur de St ANNE de BOURGEOIS
E. J. CROISSY, Mère HENRIETTE de JÉSUS de PARIS
M. A. HANSEL, Sœur THÉRÈSE de CÉCILE de BOURGEOIS
M. G. THOURETT, Sœur THÉRÈSE de St BENOÎT de COMPIÈGNE
R. GIBERTIN, Sœur MARIE LOUISE de FLORENCE de PARIS
A. PELLAS, M. HENRIETTE de St P. de CLARE de PARIS
M. A. MEUNIER, Sœur CONSTANCE de St BENOÎT de COMPIÈGNE
A. ROTSEL, M. de St BENOÎT de COMPIÈGNE de PARIS
M. P. LUCAS, Sœur de St MARIE de COMPIÈGNE de PARIS
E. J. B. COLLET, S. FRANÇOIS XAVIER de COMPIÈGNE de PARIS
C. SOUSON, Sœur THÉRÈSE de COMPIÈGNE de PARIS
Th. SOUSON, Sœur THÉRÈSE de COMPIÈGNE de PARIS

LEURS CORPS REPOSENT DERRIÈRE CETTE MURAILLE
Beati martiris qui in Domino dormiunt.

1.306 namen slachtoffers in kapel

16 Karmelietessen op
16-7 1794 onthoofd

Andere deel Picpus: grootste particuliere begraafplaats Parijs



graf marquis en generaal De la Fayette 1757-1834

1802

Elf edelen, waaronder madame De la Fayette kopen deel kloostertuin grensend aan massagraf om te dienen als begraafplaats edelen,

Madame De la Fayette verloor tijdens de terreur haar zuster en moeder.

Begraven is thans nog steeds mogelijk indien men bewijst dat in de familie iemand onthoofd werd tijdens Revolutie.

