

Het Straatnamen-abc

Chopinstraat

Zijstraat van de Mozartlaan Frédéric François Chopin, eigenlijk Fryderyk Franciszek Chopin, is een Poolse componist en virtuoos pianist uit de romantiek. Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste componist die Polen heeft voortgebracht en geldt als een der grootste toondichters uit de muziekgeschiedenis.

Chopin wordt op 1 maart 1810 geboren in het dorp Zelazowa Wola in het Hertogdom Warschau, als zoon van de Poolse Justyna Krzyżanowskade en de Fransman Nicolas Chopin, die op zestienjarige leeftijd was uitgeweken naar Polen. In zijn vroege levensjaren staat Chopin bekend als wonderkind op de piano. Al op zevenjarige leeftijd kan hij zijn eerste composities uitgeven, een polonaise in g mineur en een polonaise in Bes majeur. Op zijn achtste jaar geeft hij zijn eerste openbare concert.

In november 1830, twintig jaar oud, vertrekt Chopin naar het buitenland. Vanwege de Russische onderdrukking die volgde op de Novemberopstand in Polen (1830-1831), is hij een van de vele uitgewekenen tijdens de 'Grote Emigratie'. Op zijn eenentwintigste gaat hij naar Parijs om daar zijn carrière als pianist en componist voort te zetten. Hij leeft een gerieflijk leven als zodanig en geeft weinig concerten. Wegens de politieke ontwikkelingen in Polen kan hij niet meer terug naar zijn geboorteland en hij blijft, zoals veel andere Polen, als balling in Frankrijk. Hij verfranst zijn voornamen. (Zijn achternaam wordt in Polen wel als Szopen geschreven) en neemt uiteindelijk het Frans staatsburgerschap aan om te voorkomen dat hij afhankelijk zou zijn van documenten van het Russisch Keizerrijk.

Na een aantal mislukte romantische avonturen met Poolse vrouwen heeft hij tussen 1837 en 1847 een stormachtige relatie met de Franse schrijfster George Sand, pseudoniem van Auro-

re Dupin, barones Dudevant, een ietwat excentrieke schrijfster van naam, die ervan houdt om in mannenkleden rond te lopen en sigaren en pijp te roken. De laatste achttien jaren van zijn leven woont Chopin in Parijs, met uitzondering van korte verblijven in Engeland, Schotland en op Mallorca. Hier verblijft hij in de winter van 1838/39 vier maanden met George Sand in cel 4 van het Kartuizer-klooster in Valldemossa. Chopin's toch al slechte gezondheid verslechtert uiteindelijk en op 17 oktober 1849 sterft hij in Parijs, 39 jaar oud, waarschijnlijk aan de gevolgen van tuberculose, hoewel ook andere kwalen worden genoemd.

Hij wordt begraven op het beroemde kerkhof Père-Lachaise in Parijs, met uitzondering van zijn hart: dat is ingemetseld in een pilaar in de Kerk van het Heilige Kruis in Warschau. Na zijn overlijden zijn veel onuitgegeven stukken door zijn zus meegenomen naar Polen, waar ze door een felle huisbrand zijn vernietigd.

Frédéric Chopin was met hart en ziel aan Polen verknocht. Volgens sommigen zijn in zijn muziek altijd eenzaamheid en heimwee naar zijn geboorteland te horen.

Bron: wikipedia

Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel