

Het Straatnamen-abc

Jachtrustpad

Tussen Boerhaavestraat en Schijndelseweg (fietspad)

Ook zijstraat van Munselse Hoeve

Uit oude geschriften blijkt, dat Jachtrust op een heuvel staat in dit toen zeer waterrijke en vaak overstroomde gebied. Het gebouw met de bijbehorende stallen en boerderijen, is oorspronkelijk het middelpunt van een bosrijk landgoed, aan de rand waarvan zich eeuwen geleden "de Reus van Jachtrust" moet hebben geworteld. Deze kolossale populier (in de volksmond "Canada" genoemd) genoot tot in de verre omtrek bekendheid. Op het moment dat hij gekapt wordt, heeft hij een omvang van 5.25 meter. De 12 cm. dikke schors wordt voor f 90,- verkocht. Er worden kurkdoppen van gemaakt, die dienst doen als drijfmetaal voor visnetten. Van de historie van Jachtrust blijft veel in het duister. Het bouwjaar van de "Witte Villa" kan niet achterhaald worden, evenmin als de eerste eigenaar. Wel is bekend wie het landgoed vanaf 1773 bewoont. In mei van dat jaar wordt het landgoed aangekocht door Mr.A.W.Tijbosch. Van juli 1808 tot december 1823 is Jachtrust het bezit van mr. M. de Roo van Wulverhorst. In 1823 wordt de heer P.J. van Bommel eigenaar tot augustus 1825, als het buitenhuis wordt gekocht door A.W.Verster, die het in maart 1832 overdoet aan H. de Wijs. De heer H. de Wijs, is de broer van de toenmalige deken van Boxtel, F. de Wijs, en is lid van de Provinciale Staten van Noord Brabant en medeoprichter van het R.K. Dagblad "De Tijd". H. de Wijs bewoont Jachtrust alleen in de zomermaanden.

Op 9 april 1854, 78 jaar oud, overlijdt De Wijs. Vier jaar later, in juli 1858, als ook zijn vrouw overlijdt, gaat Jachtrust over in eigendom van de heer Heijermans, groothandelaar in scheepsbenodigdheden te Rotterdam. Een voor die tijd belangrijke bijkomstigheid is, dat de heer Heijermans protestant is. Hij koopt het landgoed voor zijn zoon, die er echter niet wil wonen. In oktober 1867 verkoopt Heijermans Jachtrust (maar niet het bijbehorende land) aan generaal F. K. Schult-

ze. Schultze wordt op 28 juli 1825 geboren. Als militair is hij in Ned. Indië herhaaldelijk onderscheiden. Zowel eervolle vermeldingen als de Militaire Willemsorde vallen hem ten deel. Verder krijgt hij "De Ere Sabel" voor de tweede expeditie naar Palembang in 1859. In 1866, na de dood van de generaal, die in Boxtel begraven ligt, gaat Jachtrust weer over in handen van Heijermans. Als in 1900 veel Franse kloosterlingen door de sektarische wetten van Combes met verbanning bedreigd worden, zoekt een aantal zusters Trappistinnen alvast een goed heenkomen naar Nederland. Door bemiddeling van een zekere Jan van Lieshout kopen ze in 1903 Jachtrust. De zusters gaan wonen in de "Witte Villa". De eerste nacht verloopt verre van rustig. In de schoorsteen heerste een hels lawaai en ondanks de strenge regels die hen verbieden contact te zoeken met de buitenwereld, vluchten de zusters in paniek naar de dichtstbijzijnde boerderij. Uit het onderzoek dat de burens instellen blijkt dat het lawaai veroorzaakt werd door een paar uilen, die in de schoorsteen hun nest hadden gebouwd. De zusters hebben op Jachtrust geen gemakkelijk leven gehad. Omdat ze geen eigen middelen van bestaan hebben, lijden ze veel armoede. Ze moeten dan ook vanuit Frankrijk materieel worden ondersteund. Als daarna ook nog de Franse franc devalueert, wordt besloten terug te keren naar het op dat moment weer gastvrije Frankrijk. In 1920 wordt Jachtrust aangekocht door de Algemene Commissie voor Kinderbescherming. De Fraters van Tilburg zouden de nieuwe bewoners worden. Aldus komt in 1920 Huize De la Salle, vernoemd naar Johannes Baptist de la Salle, tot stand. Hier wordt speciaal onderwijs gegeven. In 1932 wordt ten behoeve van het landbouwkundig onderwijs een boerderij ingericht. In 2006 gaat De la Salle op in de Koraal Groep. Bron: De geschiedenis van Jachtrust tot 1920 uit Frans Hoppenbrouwers: 'Huize de la Salle 1923-1973' en 'Trappistinnen op Jachtrust' een kroniek van Piet Coenen 2008.

Christ van Eekelen, heemkunde Boxtel