

Het Straatnamen-abc

Jacob Reutenlaan

Tussen Mijlstraat en Beukendreef

Jacob Mathijs, geboren op 16 april 1859 is de jongst zoon uit het huwelijk van Josephus Hubertus Reuten uit Maasbracht.. Winkelier, koopman, akkerman, herbergier, pannen- en stoelenfabrikant en Anna Elisabeth Wachters uit Maaseik (België) . Het gezin telt 6 kinderen, 4 jongens en twee meisjes. De oudste zus treedt in het klooster, de tweede overlijdt jong evenals twee oudere broers van Jacob.

Jacob trouwt op 9 december 1886 in Zeist met Adriana Johanna van Bruggen. Dit huwelijk zal in die tijd heel wat teweeg hebben gebracht bij de familie. Adriana was nl. Nederlands Hervormd. Zij was weduwe van Cornelis Gorter, kok en pasteibakker in Zeist en moeder van twee kinderen Johannes en Ali respectievelijk 6 en 4 jaar oud. Jacob is katholiek.

In 1925 koopt Jacobus (Jacob) uit het faillissement van de Stichting Spaarfonds voor bodemcultuur uit Leiden het landgoed Kinderbosch, ± 178 ha groot, in de buurtschap Lennisheuvel tussen Oirschot en Boxtel. Dit landgoed zal 25 jaar in de familie blijven. De faillissementsveiling van de onroerende goederen bevat "50 kopen" op 3 na koopt hij ze allemaal voor een bedrag van f93.750. Het gebied bestaat uit bouw- en weiland, heide en dennenbossen en een 15-tal boerderijen met bijgebouwen. Bijna alle gebouwen in Landgoed Het Kinderbosch geeft Reuten een naam. De hoofdboerderij wordt vernoemd naar zijn echtgenote: Adrianahoeve. Andere namen zijn: Het Tuinhuis, De Wachter, Beukenhofje, De Oetendonken, Middenhoef, Jacobushof, Hoeve De Hoop, De Verwachting, Laanhof, Bosch-hof, Steinse Kamp en Grenshuis. Met onder anderen het herenhuis . Behalve Grenshuis, dat in de oorlog afbrandde, staan ze er nog allemaal. Voor zijn houthandel rooit Reuten veel dennenbomen tbv de mijnbouw. Het gebied, waaronder nog veel heide,

wordt verder ontgonnen en bemest tot goede landbouwgrond. Dat zijn werken gewaardeerd werden blijkt onder meer uit het feit dat in 1983 een laan in het gebied zijn naam kreeg: de "Jacob Reutenlaan". Een broer van Jacob, zijnde Joseph Theodoor Lambertus, heeft vanaf 1930 enige jaren in het Tuinhuis bewoond als een soort rentmeester. Na het overlijden van Jacobus in 1942, beheert zijn oudste zoon Joop, namens de erven, de eigendommen in Boxtel. In 1950 besluiten zijn erven/kinderen Joop, Dick, Annie, Tonny en Rietje de Buxtelse eigendommen te verkopen aan "de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) voor f 170,000. Door fusies werd dat later Interpolis. Zijn verdienste voor de Nederlandse samenleving wordt erkend door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn leven is zakelijk succesvol. Dat hij ook problemen heeft gehad doet de tekst op zijn gedachtenis prentje vermoeden. "Ik heb zware beproevingen doorstaan, doch waar mogelijk mijn leed verzwegen, opgewekt in het bijzijn van anderen om niemand te bedroeven." Jacobus overlijdt op 21 januari 1942 te Roermond. Bron: Henk Renders.

Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel