

Het Straatnamen-abc

Jacob Roelandsstraat

Tussen Konijnshoosdreef en Grote Beemd

Jacobus Rolandus wordt op 16 januari 1633 in Amsterdam geboren uit het huwelijk van Timotheus Rolandus en Sara de Meester. Vader Timotheus is dan predikant in Ouderkerk aan de Amstel. Zoon Jacobus zal later bekend worden als Jacob Roelands. Als het gezin Rolandus naar Boxtel verhuist is Timotheus één van de eerste predikanten in Noord-Brabant met als standplaats Boxtel. Als 21-jarige jongen gaat Jacob naar de katholieke kerk, waar hij door de toenmalige pastoor van Boxtel, Laurens Timmermans wordt opgenomen. Dit tot groot ongenoegen van zijn vader. Timotheus verklaart aan de schepenen, dat zijn zoon door de geestelijken van Boxtel 'in doolinghe' is gebracht. Om moeilijkheden te voorkomen verlaat Jacob Boxtel en neemt hij voorlopig zijn intrek in Antwerpen. Enige jaren later gaat hij te voet naar Rome. Hij treedt in bij de orde der Jezuiten, studeert te Leuven en wordt priester gewijd. Hij vertrekt als missionaris naar Brazilië en legt zich toe aan de bekering van Indianen. Hij bouwt scholen en kerken, die in 1669 door de Portugezen worden verwoest. In 1883 wordt Jacob Roelands overgeplaatst naar het Portugese eiland San Thomé in de Golf van Guinea, waar hij enige dagen na zijn aankomst zal overlijden. Het leven van de 'Boxtelaar' Jacob Roelands staat in het teken van strijd, moeilijkheden en tegenwerking. Zijn daadkrachtige levenshouding stelt deze priester in staat alle ontberingen te trotseren. Anton van Duinkerken publiceert in 1932-1933 enkele romanfragmenten in de 'Gemeenschap' onder de titel 'Rolandus bedevaart', over het leven en de lotgevallen van Jacob Roelands, zoon van de in 1648 aan de St. Petruskerk te Boxtel benoemde dominee Timotheus Rolandus.

Een fragment uit Rolandus bedevaart:

"Op den zesden November 1667 schreef Pater Simon Vasconelles, provinciaal der Compagnie van Jesus in Brazilië, dezen brief aan den generaal, Pater Oliva te Rome:

'Hoogerwaardige Vader. Onze broeder Pater Jacob Roelands, Amsterdammer van geboorte, een waarachtig apostolisch man, blakend van ijver voor de zielen, heeft sedert een jaar tezamen met broeder Juan de Barros, die nog geen priester is, wonderen verricht onder de Portugezen en de inboorlingen. Hij is vertrokken naar het onherbergzaam binnenland. Aan den uitersten rand van het missiegebied, onder den volksstam der Tapuya's, heeft hij een woning gebouwd. Reeds velen van dit volk heeft hij gedoopt, en aangezien hij voornemens is, bij hen te blijven, zal hij zeker nog anderen dopen. Onze medebroeders, die te Bahia zijn, keuren zijn handelwijze af, daar zij ongebruikelijk is. Tot de verdediging van Pater Roelands kan ik echter inbrengen, dat hij zich steeds gedraagt als een uitmuntend missionaris, die de Compagnie tot eer strekt. Ook meen ik uit zeer vele tekenen te mogen besluiten, dat hij zijn taak niet op zich nam zonder de goedkeuring te verwerven van onzen pater commissaris Antony Gonsalvez."

Om deze karaktereigenschappen te onderstrepen kreeg de Boxtelse HBS in 1954 de naam van Jacob-Roelandscollege.

Jacob Roelands is te beschouwen als de eerste met name bekende Boxtelse missionaris.

Bron: BHIC, archief Piet Dorenbosch
De Gemeenschap, 1933, jaargang 9

Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel